

**Belangrijke data:**

juli

13 juli Voor alle kinderen start de zomervakantie.

augustus

13 augustus Nieuwsflits 34

27 augustus Start van het nieuwe schooljaar

**Hoe je het ook doet,**

of de wijze waarop,

of dat je nog doorwerkt,

of de vierdaagse loopt,

of .....



**Een fijne vakantie.**

**Schoolreisje Koningin Juliana Toren**



Het was een prachtige dag. Goede temperatuur, niet teveel zon, goedgevulde rugzakken en heel veel zin in een dagje uit. De kinderen waren erg benieuwd of de bus een dubbeldekker zou zijn. Om iets over negen verscheen een lange bus, maar geen dubbeldekker. Achter de lange bus nog een extra busje, want we pasten met Lange Voren samen net niet in een grote bus.

De reis naar Apeldoorn ging snel. Zo snel, dat we nog even moesten wachten voordat we het park in konden. In het park werden we welkom geheten door Julius, de "gastmuis". Daarna, was het spelen, spelen, spelen en nog eens spelen. Natuurlijk namen veel kinderen als eerste de achtbaan en het reuzenrad. Ook de griezelgrot was favoriet en de grote schommelschuit.

De kinderen hadden de opdracht gekregen om goed voor elkaar te zorgen. Zorg dat er niemand alleen door het park gaat lopen. Daarvoor verdienen ze echt een groot compliment, want iedereen lette goed op elkaar. Om kwart over twee waren alle kinderen weer op de verzamelplek in het park. Daar kregen de kinderen nog een lekker ijsje. Toen was het helaas weer tijd om in de bus te gaan zitten voor de terugreis.

Het was een heerlijk super schoolreisje.



### **We gingen op schoolreis holla die jee!**

Nachtjes tellen, zenuwachtig zijn maar eindelijk was het zover: de onderbouw ging naar het Land van Jan Klaassen.

Samen met de kinderen van Daltonschool Lange Voren hebben we een heerlijke dag gehad in Braamt. Zodra we het speelparadijs betraden konden de kinderen zelf op onderzoek uitgaan. Er was keuze genoeg: fietsen op rare fietsen, schommelen, in de trein, in het doolhof of van de supersnelle glijbaan. Om 12.00 uur was er een leuke poppenkastvoorstelling. Nadat we samen hadden gegeten/gesnoept was het weer tijd om verder te spelen.

Nadat we nog een ijsje hadden gegeten moesten we weer terug naar huis. Het was een top dag!

### **Zeumeren bovenbouw**

Afgelopen maandag zijn we met de bovenbouw naar Zeumeren gegaan. De midden- en onderbouw waren deze dag op schoolreis en aangezien het zo lekker weer was hebben we deze goed benut om er op uit te gaan.

In een lange rij gingen we op de fiets een lekkere dag tegemoet. Samen met meester Leon en juf Esmeé en juf Hester hebben we op Zeumeren lekker mogen relaxen, voetballen, waterpolo-en en genieten van het mooie weer. Afsluitend hebben we nog een lekker patatje of ijsje gekregen van meester Joep. Het was een erg geslaagde dag waar we erg fijn op terug kijken.

### **Afscheidsavond + Nacht van Acht**

Laatste week beken ook afscheid nemen van jaar 8. We openden de avond met jaar 8 en een lekker etentje. De broodjes knakworst en frietjes gingen er goed in. En dat is maar goed ook, want we hadden nog een lange avond voor de boeg. Nadat iedereen vol was, zelfs Thomas (kan je dat eten?), kwamen alle ouders om te beginnen met het officiële gedeelte van de avond.

De kennis van de kinderen en de ouders werd getest met een heuse Kahoot test. Diane van Est heeft deze quiz glansrijk gewonnen, ware het niet dat zij stiekem alles al wist doordat ze de afscheidsglossy in elkaar heeft gezet. Nadat ieder kind even in het zonnetje is gezet hebben we geborreld met de ouders.

Toen was het echt tijd voor de ouders om te gaan en kon de Nacht van Acht beginnen. Juf Eva, juf Hester en alle jaar 8'ers konden niet wachten. Tijd voor een activiteit, en wat voor één! De bunkers werden klaar gezet en de kinderen werden verrast met een potje lasergamen. Rollend over de grond werden de laserstralen ontweken!

Om even tot rust te komen konden we nog genieten van een potje voetbal, een leuk filmpje en een potje verstoppertje in het donker. Daarna was het toch echt tijd om te gaan slapen; of nou ja...

Na een schamele 2,5 uur slaap (ja, de juffen ook helaas...) werden de eerste leerlingen alweer wakker en was het tijd voor een heerlijk ontbijt met verse broodjes. Om 09:00 stonden alle kinderen en ouders alweer klaar om de leerlingen uit te applaudisseren. Wat gaan we jullie missen. Lieve jaar 8-ers; het gaat jullie goed!

